



# ONZE VADER

*in de hemel, laat uw naam geheiligd worden,*

LAAT UW **KONINKRIJK** KOMEN



EN UW WIL GEDAAN WORDEN OP AARDE ZOALS IN DE HEMEL.

*Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.*

**Vergeef** ons onze schulden.

*zoals ook wij hebben vergeven*

*wie ons iets schuldig was.*



EN BRENG ONS NIET IN **BEPROEVING**,

MAAR **RED** ONS UIT DE GREEP VAN HET KWAAD.



*want aan u behoort het koningschap,*

*De macht en de majesteit tot in **Eeuwigheid**.*

AMEN

*Matteüs 6: 9-13*

