

‘Soms zie je nog niet dat een moeilijke situatie jou de kans geeft om te groeien en te stralen in Gods licht in deze wereld.’



Tel je zegeningen

Lieve stiefmoeder,

Een kort briefje deze keer, en ik val maar meteen met de deur in huis. De allerbeste tip die ik je kan geven, is: tel je zegeningen! Echt, het werkt. Staar je niet blind op wat er niet goed gaat of waar je gestrest van raakt. Maar tel juist je zegeningen en schrijf ze op in het mooiste boekje dat je kunt vinden en dat helemaal bij jou past.

Kun je niks bedenken? Vast wel, al is het iets heel kleins... Nog even nadenken... Ja, daar is het! Kroop je stiefdochter even gauw tegen je aan voordat ze naar school ging? Was het toch wel gezellig gisteren na het eten, ook al zag je tegen de drukte en de herrie op? Was je partner druk met zijn kinderen, maar maakte hij zijn lieve knipoog vol belofte later op de avond helemaal waar? Dat zijn er al drie om heel blij mee te zijn!

Vind je het lastig om iets te bedenken? Dan ben je vast heel blij dat je dit boekje in je bezit hebt, waarin je kunt lezen dat stiefmoeders vaak de liefste vrouwen van de wereld zijn, met een groot hart en een boel gezond verstand. Ik kan het niet vaak genoeg benadrukken. God heeft jou gemaakt, en kent je vanaf het begin. Hij weet wat je kunt, wat je talenten en gaven zijn, waar je blij van wordt en wat je uitput. Hij laat je niet in de steek.



***Onthoud dat God ons vraagt om niet alleen te werken, maar juist ook te bidden!
Het is niet voor niets ora et labora; bid en werk. Daar kun je mee verder!***

Stiefmoeder zijn geeft je volop de kans om jezelf te leren kennen en te ontwikkelen. Groeien gaat nooit zonder pijn. Soms zie je nog niet dat deze moeilijke situatie jou de kans geeft om te groeien en te stralen in Gods licht in deze wereld. Weet je hoe een parel groeit, gevormd wordt? Het begint met een klein zandkorreltje tegen de wand van een schelp. Door de wrijving met het zeewater, begint er iets te groeien. Zonder die wrijving en het schuren werd dat zandkorreltje nooit die mooie parel. Zonder tegenslag en wrijving kom jij niet tot bloei als de volwassene die je bent geworden.

Ik heb een paar oorbellen met parels. Of ze echt zijn weet ik niet, maar hun waarde voor mij is groot. Ze herinneren me aan het bovenstaande verhaal. Houd jij van parels? Misschien is het een leuk idee om een parel voor je verjaardag te vragen of voor jezelf te kopen, bijvoorbeeld in de vorm van een hangertje. Zo draag je deze boodschap altijd met je mee: de belofte van groei, niet alleen voor jezelf maar ook voor anderen. Zo mooi, zo kostbaar, zo de moeite waard.

Je mag het ‘zout der aarde’ zijn in het leven van je man en van je stiefkinderen. En zij ook in jouw leven. Je bent een gezegende vrouw en alle mensen die jou ontmoeten daarmee ook!

Pauline